

S T I C H T I N G 1 4 4 3

Tijdens een vakantie of een bezoek aan een onbekende stad brengen veel mensen een bezoek aan een kerk. Zo'n bezoek is mogelijk doordat de deur van het kerkgebouw uitnodigend open staat én er vrijwilligers aanwezig zijn die dit mogelijk maken. Vrijwilligers die zich, dag in en dag uit, hiervoor verantwoordelijk voelen en hieruit voldoening halen.

De bezoeker wordt een plek van blijvende waarde geboden waar men, te midden van alle maatschappelijke drukte, tijd van rust en bezinning kan vinden. Dit geldt niet alleen voor de trouwe kerkganger, maar ook voor de pelgrim en de toerist.

Kerken zijn immers van blijvende waarde als het gaat om scharniermomenten in het leven van mensen. Van blijvende waarde ook waar het gaat om een gemeenschap van mensen die samen optrekken, vreugde en verdriet willen delen in Geloof, Hoop en Liefde.

Door de inzet van de circa 80 vrijwilligers van het Christoffelgilde zijn de Sint-Christoffelkathedraal, de Munsterkerk en de Caroluskapel dagelijks geopend om eventjes stil te staan en een kaarsje op te steken, te denken aan een dierbaar iemand, om kracht en hulp te vragen of uit dankbaarheid. Steun zoeken via een gebed en God vragen om hulp. Alle drie de kerkgebouwen kunnen beschouwd worden als belangrijke culturele erfgoederen en grote publiekstrekkingen voor de stad Roermond.

Uit de duizenden bezoekers die per jaar deze kerken bezoeken blijkt wel dat veel bezoekers niet tot de vaste kerkgangers behoren. Zouden ze, bewust of onbewust, even willen schuilen in dit Godshuis? Duidelijk is in ieder geval dat een ieder vanuit zijn eigen geloof, cultuur of achtergrond op eigen wijze kan genieten van de schoonheid, verstillendheid en historie van een kerkgebouw. Daarom is het van blijvend groot belang dat kerken vrij toegankelijk zijn.

De oorsprong van het Christoffelgilde ligt in de jaren tachtig van de vorige eeuw toen de kathedrale Kerkwacht werd opgericht. Eind jaren negentig wordt een fusie aangegaan met een groep vrijwilligers die zorgde voor de openstelling van de Munsterkerk. Na de eeuwwisseling treden de "Vrienden van de Caroluskapel" toe als derde loot aan de "Gildeboom".

Gelet op de bijzondere betekenis van het Christoffelgilde voor de kerkbezoeker is er, in het recent gestarte "Jaar van het Geloof", voor gekozen om het Christoffelgilde te waarderen met de "Jaarprijs 2012".

De wnd. burgemeester van Roermond,

Roermond, 10 november 2012

H.M.J.M.van Beers